

DE SCHAKELS



Nog een gedachte aan Gerard en Rik Maaikie Gerard Peter en hun gezinnen.

Nu zal Gerard altijd bij jullie zijn, bij ieder van jullie, om jullie bij te staan met al zijn kwaliteiten en zijn zo typische humor !

Mijn vader Johannes zei altijd dat ze die humor hadden van hun moeder Alijda en dat Gerard er een mooi voorbeeld van was.

Het heeft er alle schijn van dat Rik deze traditie wil voortzetten !

Ik schrijf hier als eerbetoon aan mijn ome Gerard die de jongste broer van mijn vader was en de laatste van die generatie.

Ik schrijf hier ook ter getuigenis en om een bericht over te brengen aan de toekomstige generaties.

Als ik naar hem luisterde, hoorde en zag ik mijn vader en alle ooms en tantes die ik heb gekend : Nettie, Sien, Fien, Jan, Klaas. Alle, ik kom hier om het te zeggen, alle leefden naar de boodschap van hun moeder Alijda de Vrankrijker voor wie ze diep respect hadden.

Haar opvoedings principes waren :

- wees trots op je bent, wees trots wat je doet,*
- wees liefdevol voor je familie,*
- wees vrijgevig voor de anderen, voor de armen.*

We wandelden vaak, mijn vrouw Corinne en ik, met Gerard. Hij liet ons zijn paarden zien, zijn tuin, zijn vertrouwde omgeving en ik voelde zijn trots dat alles te hebben opgericht.

Altijd als ik hem zag, praatte hij over elk van zijn kinderen. Hij is heengegaan in Nieuw Zeeland bij zijn zoon Rik en diens gezin om de liefdesband tussen zijn kinderen en over de grenzen te zijn.

Ik voelde eveneens zijn liefde voor zijn vrouw Fiep.

Totale liefde die zo verging dat hij haar wens accepteerde om haar lijden te verkorten.

Liefde die voortduurde door de foto's elke dag met bloemen omringd in hun huis waar zij altijd aanwezig leek. Ik hoorde nog haar stem, ik hoorde nog haar lach.

Familie, we zijn de schakels, en jullie de jongeren de nieuwe schakels van deze keten die ons met Alijda en haar principes verbindt.

Laten we ons inspireren door het liefdevoorbeeld van Fiep en Gerard en laten we dit doorgeven aan de toekomstige generaties.

Fiep en Gerard zouden er trots op zijn.

*Gérard Johann van Miltenburg
Paris, zaterdag 21 februari 2009
www.vanmiltenburg.fr*